



**Z**i PARK  
uiderhout

**13 januari**

Koen van Groesen  
Film: In de huid van mijn  
Poolse opa

**10 februari**

Ruud Bartlema  
Kleuren van de ziel

**9 maart**

Jef Abbeel  
Rusland, van de eerste tsaren  
tot tsaar Poetin, of van de  
Heilige Vladimir tot de  
huidige Vladimir

**20 april**

Linda Polman  
Niemand wil ze hebben

**16 mei**

De Willibrorduskerk  
in Teteringen



**PROGRAMMA**  
Voorjaar 2020

**LEVENSKUNST**



## 13 januari

Koen van Groesen

### Film: In de huid van mijn Poolse opa

“Het is iets meer dan een jaar geleden tijdens de 75e herdenking van de bevrijding van Breda. Ik raak aan de praat met een jonge Poolse Nederlander. Een scholier uit Breda die een roos legt op het Ereveld.

Hij vertelt mij dat hij zijn klasgenoten heeft moeten vertellen dat Breda is bevrijd door de Polen en niet door de Amerikanen. Ik kijk om me heen en schat dat meer dan de helft van de deelnemers aan de herdenking bestaat uit Poolse Nederlanders. Waarom tonen zij onze bevrijders het respect, dat wij soms vergeten? Als kleinzoon van een Poolse bevrijder doet me dat erg veel. En als historicus en programmamaker denk ik dat dit verhaal verteld moet worden.”

Filmmaker Koen van Groesen kruipt in de huid van zijn grootvader en oorlogsheld, Michal Salewicz. Met zijn documentaire vertelt hij het verhaal over de Poolse bevrijding van Nederland. Koen van Groesen zal de film zelf inleiden.

## 10 februari

Ruud Bartlema

### Kleuren van de ziel

Marc Chagall is een fenomeen geweest. Hij werd in 1887 geboren in de Wit Russische provincie stad Vitebsk en groeide op in de sfeer van de mystiek van het Chassidisme, een ultraorthodoxe richting binnen het jodendom. Chagall heeft tot aan zijn dood geschilderd vanuit de diepe indruk die de verhalen en ervaringen van zijn kindertijd op hem maakten.

In deze lezing maken we, aan de hand van afbeeldingen van Chagall's schilderijen, een tocht door het werk en leven van deze kunstenaar. Vooral de tijd die Chagall vanaf 1910 doorbracht in Parijs is bepalend geweest voor zijn stijl van schilderen.

Ruud Bartlema (1944) is al bijna een halve eeuw gefascineerd door het werk van Marc Chagall. Zo begeleidt hij bijvoorbeeld reizen naar het werk van Chagall in Frankrijk. Op dit moment woont en werkt hij als beeldend kunstenaar en leraar Joodse Mystiek in Amsterdam.



## 9 maart

Jef Abbeel

### Rusland, van de eerste tsaren tot tsaar Poetin, of van de Heilige Vladimir tot de huidige Vladimir

Jef Abbeel heeft eerder bij Levenskunst een boeiende lezing gehouden over China. Nu is Rusland aan de beurt.

Door het opschuiven van de NAVO en van de EU tot aan de Russische grens, tegen de afspraken van 1990 in, is Rusland nu onze meest nabije en grootste buurman geworden. Dat zorgt voor angst, zowel hier als gelukkig ook in Rusland.

Jef zal een kort historisch overzicht geven, met aandacht voor enkele tsaren, de revolutie van Lenin, de moord op de laatste tsarenfamilie, de dictatuur van Stalin en zijn opvolgers, van Chroesjtsjov tot Poetin. Hij zal stilstaan bij de relaties tussen Rusland en België / Nederland, evenals bij het huidige Rusland. Ook de ruzies tussen Rusland en het Westen en de bemoeienissen van het Westen met Oekraïne komen ter sprake.

Jef Abbeel is oud-docent klassieke talen en geschiedenis.

## 20 april

Linda Polman

### Niemand wil ze hebben

De bewogenheid waarmee Linda Polman als journalist het vluchtelingenbeleid kritisch volgt, heeft in ons land en ver daarbuiten veel waardering gekregen.

In het boek *Niemand wil ze hebben* volgt ze het vluchtelingenvraagstuk van de dertiger jaren van de vorige eeuw tot nu toe. De West-Europese landen sloten in de dertiger jaren hun grenzen voor de Joden, zoals we deze nu sluiten voor de vele vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden.

Wat is er terechtgekomen van de belofte *nooit meer* waarop het vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties in 1951 was gebaseerd? Linda Polman kan indringend vertellen over deze problematiek.

Paulien Cornelisse: "Ik heb zelden zin om me in treurige onderwerpen te verdiepen, maar als Linda Polman erover praat ben ik één en al oor. Zij schuwt deze onderwerpen niet, maar weet er met lichtheid over te vertellen, zodat iedereen er naar wil luisteren. Dat is een uniek talent ..."



# 16 mei

## De Willibrorduskerk in Teteringen

Het is weer heel wat jaren geleden dat we begonnen met een fietstocht langs kapellen. Deze onderneming, onder leiding van Jos Verdaasdonk, kreeg daardoor de naam kapellentocht. De laatste jaren staat steeds één kerk centraal. Velen weten niet dat ook de kerk van Teteringen heel wat verborgen schatten heeft. Alleen al de architectuur is interessant. Op welke plaats in de kerk men ook zit, overal heeft men uitzicht op het priesterkoor. De bouwstijl is Latijns-Byzantijns. De invloeden zijn duidelijk zichtbaar. De kerk is gebouwd in 1927. In de oorlog is geprobeerd om de toren op te blazen, maar die was te stevig. De ravage was enorm. In het interieur zijn naast de beelden veel interessante details te zien. Jac van Haperen, de bewaker van kerk en toren, zal daar uitleg over geven. Hij zal ook de schatten uit de kluis tentoonstellen.

Levenskunst Zuiderhout zet zich in voor spirituele ontwikkeling en bewustwording. Iedereen die hierin geïnteresseerd is, of u nu in Park Zuiderhout woont of daarbuiten, kan zo'n negen keer per jaar een bijeenkomst op maandagavond bijwonen. U bent van harte welkom!

### Aanvang 19.30 uur

In De Bieënkorf van Park Zuiderhout.

### Kosten

Om uit de kosten te komen, vragen we een bijdrage van € 5,- van iedere bezoeker.

### Daghap

Voorafgaand aan iedere lezing kunt u vanaf 18.00 uur een hapje eten in het Grand Café van Park Zuiderhout. Zo maakt u van uw avond Levenskunst een compleet avondje uit. De daghap bestaat uit een amuse gevolgd door een hoofdgerecht, afgestemd op het thema van de avond. Voorafgaand aan de voorstelling serveren we koffie. De kosten zijn € 15,00 inclusief drankje. U kunt tot uiterlijk donderdag voorafgaand aan de lezing reserveren voor de daghap bij het serviceteam: [serviceteam@parkzuiderhout.nl](mailto:serviceteam@parkzuiderhout.nl) of (076) 578 40 00. Als u komt eten, heeft u de mogelijkheid om alvast uw plaats in de zaal te reserveren.

### Meer informatie

We houden u graag op de hoogte met de speciale nieuwsbrief van Levenskunst Zuiderhout. U kunt zich hiervoor aanmelden op onze website. Uiteraard kunt u ook navraag doen bij het serviceteam of een mail sturen naar [levenskunst@parkzuiderhout.nl](mailto:levenskunst@parkzuiderhout.nl).

## Graag tot ziens bij Levenskunst Zuiderhout!

#### Park Zuiderhout

Arnold Janssenlaan 46  
4847 DK Teteringen

T (076) 578 40 00

E [levenskunst@parkzuiderhout.nl](mailto:levenskunst@parkzuiderhout.nl)

[www.parkzuiderhout.nl](http://www.parkzuiderhout.nl)